

“ SİZDEN HİÇBİR ÜCRET İSTEMİYORUM “

İnsanları Hakka , hakikate , doğru yol'a ve ebedi mutluluğa davet eden peygamberler yaptıkları bu ulvî görev karşılığında hiç kimseden birşey istememiş , bir karşılık beklememişlerdir. Bu husus Kur'an-ı Kerîm' in birçok yerinde Hz. Nuh, Hz. Hûd, Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Sâlih, Hz. Lût, Hz. Şuayb gibi peygamberlerin - *salavâtullâhi ve selâmuahu aleyhim ecmâ'in-* ağzından, sık tekrarlanan şu ayet ile belirtilmektedir:

“ Buna (tebliğ vazifeme) karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbine aittir “ (1)

Başka bir ayette ise , Resûlullah *sallallahu aleyhi ve sellem* Efendimiz'e şöyle demesi emir buyurulmaktadır :

“ De ki : Buna karşılık sizden bir ücret değil, ancak Rabbine bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanızı istiyorum .. ”

Furqan suresi, ayet 57

Ayette belirtildiği üzere, yaptıkları tebliğ görevine karşı peygamberlerin insanlardan sadece bir tek beklentileri vardır; o da insanların doğru yol'u, yani Allah c.c yolunu bulmasıdır. Başka bir arzuları yoktur .. Nitekim Kureyş müşrikleri de Hz. Peygamber s.a.v Efendimize tebliğ görevinden vazgeçmesi için para, mal, makam, mevki, cariyeler, saltanat, .. v.b herşeyi teklif etmişler, o ise bunlara karşı :

“ Bir elime ay'ı, öbür elime güneşi bile verseniz yine de yolumdan vazgeçmem ! ” cevabını vererek hak ve hakikat yolundaki yürüyüşüne devam etmiştir ..

Bu davranış biçimi her devirdeki din adamlarının örnek alması ve izlemesi gereken bir yoldur. Başka bir ifade ile, gerçek bir din adamı peygamber yolundadır ; hiç kimseden en ufak bir şey istemez, aksine kendinden verir. Mal, mülk, makam peşinde koşmaz ; yaptığı hizmete karşılık sadece yüce Allah'ın *celle celâluhu* rızâsını bekler . Çünkü bilir ki Cenab-ı Hak'ın rızâsı – Cennet dahil olmak üzere - dünya ve âhiretteki her şeyden daha üstün, değerli ve daha hayırlıdır ! Dolayısıyla bu yolda olan kimseler insanlardan bir şey beklemeyip sadece rızâen-lillah iş yaparlar. Bunun aksine, din yoluyla kendilerine yarar sağlamayı düşünenler ise ancak sahte din adamlarıdır ki, böylelerine karşı çok dikkatli olmak gerekir ..

Yazımızı, yine bu hususu vurgulayan başka bir ayet ile bitiriyoruz :

“ Ey kavmim, bu elçilere uyun ! Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun .. ! ” (2)

Yâsin suresi 20. ve 21.inci ayetler

DİPNOTLAR

1. *Şuarâ suresi, ayetler 109,127,145,164,180 ; Enam 92; Yunus 72; Hûd suresi 29 ve 51 ayetler, ..*
2. Kendilerini doğru yola davet eden Hz. İsa'nın havarilerini reddetmeleri üzerine, şehrin diğer ucundan koşarak gelen Habib-i Neccar isimli bir zât, **Antakya** halkını bu sözlerle havarilere uymaya davet etmişti. Fakat azgın gürûha onun sözleri de tesir etmemiş ve Habibi Neccar'ı oracıkta şehid etmişlerdi. Nâaşî bugün Antakya'da kendi ismiyle anılan caminin içinde bulunmaktadır (Bu olaya **Yâsin** suresinde değinilmektedir).